



Les 7 Een, twee, drie: leve de harmonie!

vijftig, vijftig, enkele, dertig, Drie, vele, 365, drie, vier, tientallen, twaalf, tweede, vijf, honderdvijftig, enkele, talloze, drie

Les 9 Een knalfeest!

Een knalfeest – een erg leuk feest
Dit heeft Lien weten te versieren – daar heeft Lien voor gezorgd
Ze eet haar vingers erbij op – ze vindt ze erg lekker
De eerste gasten beginnen binnen te druppelen – af en toe komt er een gast, maar nog niet veel
Het ziet zwart van de mensen – het is erg druk
Alles loopt op rolletjes – alles gaat goed
Een schitterende avond – een heel fijne avond
Ze krijgen een pluimpje – ze krijgen een compliment
Hun geslaagde feest – hun goed gelukte feest

Les 13 De feestelijke woorden

De oorverdovende muziek
Een / de volle feesttent / versierde feesttent
De opgehangen slingers / wapperende slingers
Een / de drukbezochte braderie
Het uitgekakte cadeau
Een / de gewonnen prijs
De lekkere limonade
Het de versierde kraampje
Een / de wapperende vlag / opgehangen vlag

Taalboek extra

R 3 Koop mij

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

V 3 Verzin iets beters

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.