

## 9 Les 1 Wereldfeesten

### Chinees Nieuwjaar (China, rond 1 februari)

In China wordt Nieuwjaar niet op dezelfde dag gevierd als in de meeste andere landen. Dat komt omdat ze er een andere kalender gebruiken: de maankalender. Het feest zelf duurt drie dagen, maar veel mensen hebben een hele week vrij. Iedereen helpt mee met de voorbereidingen. Al het eten moet vooraf worden klaargemaakt, want op oudejaarsdag mogen er geen messen worden gebruikt. Met een mes kun je nl. per ongeluk het geluk afsnijden. Overal worden rode papierstroken met gelukwensen voor het nieuwe jaar opgehangen. Rood is de gelukskleur. De kinderen krijgen rode envelopjes met geld en mogen zoveel snoepen als ze willen. Natuurlijk is er ook vuurwerk; heel veel rood vuurwerk!

### Koninginnedag (Nederland, 30 april)

Op 30 april kleurt heel Nederland oranje. Dan wordt de verjaardag van Juliana gevierd, die vroeger koningin van Nederland was.

In de meeste steden en dorpen is een oranjevereniging. Die organiseert allerlei festiviteiten. Een concert van de plaatselijke fanfare, een ballonnenwedstrijd of een sporttoernooi. Vaak is er ook een markt of een optocht. Soms is er een speciale kinderoptocht, waarbij de fiets of skelter die het mooist is versierd een prijs wint. De koninklijke familie viert Koninginnedag ook mee. De familie gaat bijv. op bezoek bij verschillende gemeentes in Nederland.





**Midzomer** (Zweden, rond 20 juni)

Rond 20 juni wordt in Zweden Midzomer gevierd. Het is het feest van het licht. Na de lange, donkere winter is iedereen blij dat de zomer er weer is. Het feest begint op vrijdag. Familie en vrienden gaan bij elkaar op bezoek. Op zaterdag trekken de mensen vaak mooie kleren aan en dansen ze rond de meiboom. Dat is een hoge paal, versierd met groene takken, bloemen en kleurige linten.

Volgens een oude traditie dragen de meisjes een bloemenkrans. Die leggen ze 's avonds onder hun hoofdkussen. Dan zullen ze dromen van de jongen met wie ze later trouwen.

's Middags eten de mensen grote hoeveelheden nieuwe aardappelen, haring met zure room en knäckebröd met kaas.

**Onafhankelijkheidsdag** (Verenigde Staten, 4 juli)

Op 4 juli 1776 verklaarden de Verenigde Staten zich onafhankelijk. Tot dan waren ze koloniën van Engeland. Independence Day is sindsdien een nationale feestdag. Op geen enkele andere dag is het saamhorigheidsgevoel zo groot. Overal waar je kijkt zie je de stars and stripes, de Amerikaanse vlag. In de meeste plaatsen zijn optochten, met harmonieën en mensen in ouderwetse kostuums.

Veel mensen brengen de dag samen met familie en vrienden door. Ze gaan naar de optocht kijken en bezoeken de fair. Dat is een soort jaarmarkt. Er is van alles te doen en te zien. Picknicken in het park is ook erg populair. De dag wordt afgesloten met vuurwerk.

**wordt vervolgd!**