

Twee ra
Ronja de

Wil je zelf je mening geven over het verhaal? Dat kan! Het boek *Ronja de roversdochter* bestaat echt. Er is zelfs een mooie film van gemaakt! Die is bijna net zo spannend en grappig als het boek. Het boek is geschreven door dezelfde vrouw die Pipi Langkous heeft bedacht: Astrid Lindgren. Haar boeken zijn heel beroemd.

Marije Sietsma

Marije Sietsma

Spannende avonturen in een roversbos

Mattis is een roverhoofdman. Een hele woeste man. Dan smijt hij flessen kapot tegen de muur en boten tegen elkaar. Meestal is Mattis alleen boos op Borka, maar hij ontdekt dat zijn dochter Ronja bevriend is met de rovers. Hij wordt zo kwaad op Ronja dat ze besluit weg te gaan van haar mee. Ze gaan in een grot in het roversbos verblijven. Daar vangen ze vis uit de rivier en ze bakken hun eigen brood. Het is de tijd van hun leven. Maar Mattis is nog steeds boos op Ronja. Het is echt te koud om in de grot te blijven...

Alles in dit boek is zo opgeschreven dat je meteen het verhaal kunt volgen. Hup, naar Zweden, waar dit verhaal zich afspeelt. Het is een heerlijk verhaal om te lezen. Het is zo spannend dat je wilt zijn om te wonen in zo'n schitterend bos! Waar kun je de grond leven en je samen met je beste vriend de avonturen kunt beleven.

De schrijfster heeft een heleboel dingen zelf verzocht. Ze komen allemaal wezens voor die in het echt niet bestaan. Het is geschreven dat je het helemaal gelooft. Het is bijna alsof de vogelheksen niet echt bestaan. Wat zou dat spannend zijn? *Ronja de roversdochter* is het mooiste boek dat er ooit is. Het is ook grappig om te lezen dat vaders en moeders vaak eigenwijzer zijn dan hun kinderen. Het enige vervelende is de dikte. Tweehonderd bladzijden is echt véél te weinig.

week 1

Twee recensies over
Ronja de roversdochter

Spannende avonturen in een roversbos



Mattis is een roverhoofdman. Een hele woeste. Vooral als hij boos is. Dan smijt hij flessen kapot tegen de muur en brult hij de hele boel bij elkaar. Meestal is Mattis alleen boos op Borka, zijn aartsvijand. Tot hij ontdekt dat zijn dochter Ronja bevriend is met Birk, de zoon van Borka. Hij wordt zo kwaad op Ronja dat ze besluit weg te lopen. Birk gaat met haar mee. Ze gaan in een grot in het roversbos wonen. De hele zomer vangen ze vis uit de rivier en ze bakken hun eigen brood. Ze hebben de **tijd van hun leven**. Maar Mattis is nog steeds boos. En in de winter is het echt te koud om in de grot te blijven...

Alles in dit boek is zo opgeschreven dat je meteen de trein wilt pakken. Hup, naar Zweden, waar dit verhaal zich afspeelt. Wat zou het geweldig zijn om te wonen in zo'n schitterend bos! Waar kleine mannetjes onder de grond leven en je samen met je beste vriend de mooiste avonturen kunt beleven.

De schrijfster heeft een heleboel dingen zelf verzonnen. In het boek komen allemaal wezens voor die in het echt niet bestaan. Toch is het zo geschreven dat je het helemaal gelooft. Het is bijna jammer dat die enge vogelheksen niet echt bestaan. Wat zou dat spannend zijn!

Ronja de roversdochter is het mooiste boek dat er ooit is geschreven. Het is ook grappig om te lezen dat vaders en moeders vaak nog eigenwijzer zijn dan hun kinderen. Het enige vervelende aan dit boek is de dikte. Tweehonderd bladzijden is echt véél te weinig!

Saaie onzin in een te dik boek



Ronja de roversdochter is een overdreven dik boek over Ronja. Haar vader is de baas over een hele bende rovers. De nacht dat Ronja wordt geboren onweert het zo hard dat hun **burcht** in twee stukken **splijt**. In de andere helft woont daarna ineens ook een roversbende. De bende van Borka, de grootse vijand van Ronja's vader.

Borka heeft een zoon die net zo oud is als Ronja: Birk. Eerst vinden Ronja en Birk elkaar niet aardig, maar ineens zijn ze beste vrienden. Als de vader van Ronja dat ontdekt, wordt hij heel boos. Zo boos dat Ronja en Birk weglopen. Ze gaan in een grot wonen, midden in het bos. **Overigens** is dat wel een beetje raar. Welke vader wordt nou zo boos dat hij zijn kind op zo'n gevaarlijke plek laat wonen?

Aan de ene kant is de tijd dat ze samen in het bos leven wel interessant. Er staan lekker veel tips in om te overleven in de **wildernis**. Aan de andere kant duurt dat stuk van het verhaal echt veel te lang. Je leest over alles wat ze meemaken. Zelfs als dat eigenlijk een beetje saai is. Het verhaal zit ook vol dingen die helemaal niet bestaan. Krijsende vogelheksen, gevaarlijke bosgeesten en grijpgrage aardmannen, bijvoorbeeld. Wat een onzin allemaal! Een verhaal moet echt gebeurd kunnen zijn. Al hangt dat misschien ook een beetje af van de smaak van de lezer.

themawoorden

de recensie

Een tekst waarin iemand zijn mening geeft over een boek, film of toneelstuk.

het argument

De reden waarom je iets vindt of doet.

het oordeel

Wat je ergens van vindt, je mening.

oersaai

Heel erg saai.

interessant

Iets waar je meer over wilt weten.

de burcht

Een kasteel.



splijten

Iets in de lengte in stukken slaan of breken. Bijvoorbeeld: een plank splijten.

overigens

Daar komt nog bij dat ...

de wildernis

Een woest gebied waar geen mensen wonen.

de smaak

Dat wat je mooi en belangrijk vindt. Bijvoorbeeld: je kledingsmaak.

de tijd van je leven hebben

Als je ergens een tijdje bent en je vindt het er geweldig leuk.

aan de ene kant / aan de andere kant

Je vindt iets, je hebt een mening, maar je bekijkt dingen soms van twee kanten. Bijvoorbeeld wat leuk is en wat minder leuk is.

les 1

Eerst proberen

Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij ★

Ken je alle woorden? Begin bij ★★

- ★ 1 Welk plaatje is saai? Welk plaatje is oersaai? Welk plaatje is interessant? Schrijf op.

Doe het zo: 1 saai



1



2



3

- 2 Maak het verhaal af.

Kies uit: burcht de tijd van hun leven gespleten wildernis

- 1 Emma en Omar gaan naar een oud kasteel, een oude ...

Doe het zo: 1 burcht

- 2 De burcht ligt midden in een gebied waar geen mensen wonen, een echte ...

- 3 Bij het kasteel staat een boom die door de bliksem geraakt is. Hij is doormidden ...

- 4 Emma en Omar vinden het spannend, maar ook vreselijk leuk om in het kasteel te zijn. Ze hebben er ...

Dit ga je leren

Je oefent de themawoorden.

de burcht

aan de ene kant / aan de andere kant

overigens

de smaak

spleten

de tijd van je leven hebben

de wildernis

de recensie

het argument

het oordeel

interessant

saai

oersaai

3 Lees Omars recensie. Welk woord past op de lege plek?

Kies uit: recensie argumenten oordeel overigens
interessant smaak aan de ene kant / aan de andere kant

Doe het zo: 1 *recensie*

Mijn 1 ... over de film De monsterkrokodil

Mijn 2 ...

De film is spannend, want hij gaat over een hele grote, gevaarlijke krokodil. Je bent steeds bang dat de krokodil iemand op gaat eten. 3 ... blijft het daardoor spannend, ... is het eigenlijk wel steeds hetzelfde. 4 ... is de film soms ook grappig, omdat de krokodil heel dom is. Mijn 5 ... : of je de film leuk vindt, zal afhangen van je 6 ... Ik vond het in ieder geval 7 ... om een recensie te schrijven.



4 Welk woord hoort niet bij het gekleurde woord? Lees van boven naar beneden. Schrijf het op.

Doe het zo: 1 *iets oersaais meemaken*

1
de tijd van je leven hebben
dolle pret hebben
het naar je zin hebben
iets oersaais meemaken

2
slijten
de bijl
de plank
de schaar

3
de burcht
de garage
de poort
de ridder

4
de wildernis
het bos
de straat
verdwalen



Schrijf op.

Aan de ene kant waren deze woorden makkelijk: ...
Aan de andere kant waren deze woorden moeilijk: ...