

Hier nog wat leuke leerzame dingetjes om te doen in de paasvakantie.

**Klokkijken**

<https://www.spelletjesplein.nl/rekenen-tijd/>

**Tafels oefenen online**

<https://www.tafeldiploma.nl/>

**Alle vakken oefenen:**

<https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-4>

**Filmpje kijken op school tv**

<https://schooltv.nl/zoekresultaten/?agegroups=%5B%227-8%22%5D&sortField=sortDate&sortOrder=DESC&cHash=aaf27dbe1c8ad557b54f2ba18c877b0d#%7B%22keyword%22%3A%22%2C%22filter%22%3A%7B%22agegroups%22%3A%5B%227-8%22%5D%2C%22length%22%3A%5B%221%22%5D%7D%2C%22offset%22%3A0%2C%22max%22%3A30%2C%22sort%22%3A%7B%22sortDate%22%3A%22DESC%22%7D%7D>

**Kinder programmas en series:**

[www.kindertube.nl](http://www.kindertube.nl)

**Leuke –live- site over dieren.**

<https://explore.org/livecams/african-wildlife>

**Even een prentenboek beluisteren en bekijken op Youtube.**

<https://www.youtube.com/watch?v=4234YGb41qk>

**En mocht je je nu nog vervelen: Hier nog een paasboekje:**

<https://inmsas.files.wordpress.com/2020/04/paasboekje.pdf>

## Hoe maak je klei van papier? (samen met je ouders hoor)

Scheur oude kranten in hele kleine stukjes en doe dat in een grote vuurvaste schaal.

Doe er heet water bij. (PAPA of MAMA MOET hierbij aanwezig zijn).



Laat het een nacht of een paar uren staan, zodat al het papier goed ingeweekt wordt.

Daarna doe je het in de mixer of de blender en goed alles door elkaar mixen totdat een zachte pulp is geworden.



Dan haal je het uit de mixer en knijpt al het overtollige water eruit....zie plaatje hierboven.

En dan 1 deel meel op 3 delen waterpulp.

En doe er een beetje zout bij.

Alles goed met elkaar mengen.....even laten staan dat alles goed doortrekt.

En dan kun je gaan kleien.

Je kunt nu hele leuke dingen er van maken.

BV deze schaaltes. Zijn ze goed opgedroogd dan kun je ze verven.



**De laatste opdracht:**

Kijk maar eens naar deze link:

<https://www.facebook.com/404637380346545/posts/681161872694093/>

Tiktok dance battle. Neem jullie eigen video op!

Iedereen mag en kan mee doen; mama, papa, broertje, zusje, oma etc.. wie er maar thuis is.

Oefen de dans een paar keer en neem het dan op.

Stuur hem op naar de juffen als je durft!