

## De prinses en de kikker

Lang geleden leefde een koning die vele dochters had. Het jongste prinsesje was zo'n schoonheid, dat zelfs de zon die toch alle mensen ziet, nooit zo'n meisje had gezien. Bij het ..... 1 van de koning was een groot donker ..... 2 en daarin lag een bron met een ..... 3 vijver. Als het warm was ging de ..... 4 bij de vijver spelen met haar gouden ..... 5. Die gooide ze telkens de lucht in ..... 6 ving hem weer op. Maar op een ..... 7 miste ze en de gouden bal rolde ..... 8 de bron. Voor haar ogen zonk de ..... 9 in het water, steeds dieper, tot ze ..... 10 niet meer kon zien. De prinses begon ..... 11 te huilen, maar het hielp niet : de ..... 12 bleef weg. Toen hoorde zij een stem : '..... 13 waarom huil je zo ?' Het was de ..... 14 van een grote kikker die zijn dikke ..... 15 uit het water stak en haar aankeek. '..... 16, oude watertrapper, ik huil omdat mijn ..... 17 bal in de bron gevallen is.' 'Daar ..... 18 je niet om te huilen. Ik weet ..... 19 wel raad op, maar wat geef je ..... 20 als ik je speelgoed weer ophaal ?' 'Wat ..... 21 maar wilt, lieve kikker : mijn kettinkje met ..... 22 of zelfs mijn gouden kroontje'. De kikker ..... 23: 'Ik geef niet om je paarden of ..... 24 je gouden kroontje. Maar als je van ..... 25 wilt houden en ik je vriendje mag ..... 26, naast je aan tafel mag zitten, van ..... 27 gouden bordje mag eten, uit je bekertje ..... 28 en in je bedje slapen, als je ..... 29 dát belooft, zal ik in de bron ..... 30 en je gouden bal ophalen.' 'Ik beloof ..... 32 alles wat je maar wilt, als je ..... 32 gouden bal maar terug brengt,' zei de ..... 33, maar ze dacht : Laat die stomme kikker ..... 34 kletsen en in de vijver blijven waar ..... 35 thuishoort. Toen de kikker de belofte van ..... 36 prinsesje had gekregen, dook hij met zijn ..... 37 onder water en zwom naar beneden, helemaal ..... 38 op de bodem. Na een tijdje kwam ..... 39 weer boven. In zijn bek hield hij ..... 40 gouden bal. Die wierp hij in het ..... 41 aan de voeten van de prinses. De ..... 42 was blij toen ze haar mooie bal ..... 43. Ze raapte de gouden bal op en ..... 44 ermee weg. 'Wacht, wacht!' riep de kikker, '..... 45 mij mee ! Ik kan niet zo vlug ..... 46 als jij.'

