

lichaamstaal

Het misverstand

Noa staat voor de etalage van Eva's boetiek. Ze staart verlangend naar de kettingen en armbanden die daar uitgestald liggen. Ze kijkt op als ze haar naam hoort. Daar komt mama aan met twee tassen vol boodschappen. Een grote bos asperges ligt bovenop. 'Mam,' begint Noa meteen. 'Kijk eens wat een mooie ketting.' 'Jaja,' antwoordt mama **onbewogen**. 'Ik koop hem niet voor je hoor!' Mama kijkt heel even naar de ketting. Ze heeft **feilloos** aangevoeld dat Noa de ketting graag cadeau wil. Een **goed verstaander heeft immers maar een half woord nodig**.

Dan richt ze haar **blik** meteen op het verkeer om over te steken. Noa kijkt er niet van op dat mama zo reageert. Eergisteren kreeg ze nog een nieuw armbandje. Mama blijft natuurlijk niet aan de gang. Noa haalt haar schouders op en snel steekt ze over met mama. Terwijl mama haar bagage achter in de auto zet, gaat Noa alvast zitten. Even later opent mama het portier aan de andere kant. De zon schijnt op haar haren. Gisteren is ze naar de kapper geweest. Ze probeert **betrekkelijk** vaak iets nieuws, maar nu is het echt bijzonder. Haar haar is koperrood. Als de zon erop schijnt, geeft het licht. Noa vindt het best mooi. **Alhoewel...** iets minder rood was misschien beter geweest. Mama ploft naast haar neer. 'Laten we maar gauw gaan,' zegt ze. 'Ik moet ook nog even langs de garage, wat ophalen.' Ze kijkt over haar schouder en wil de parkeerplaats afrijden. De auto achter haar toertert luid.

'Nou moe!' Mama geeft nijdig gas. 'Jan Ongeduld! Ik kan niet vliegen! Een beetje **begrip** graag, hoor!' Ook de tegemoetkomende auto toertert. De vrouw die achter het stuur zit, wijst. 'Wat is dit toch allemaal voor onzin?' moppert mama. 'Heb ik wat van ze áán of zo?' 'Volgens mij is het je haar,' zegt Noa plagend. 'Mam, je bent net zo'n verkeerslicht! Je maakt iedereen van streek!' Mama voelt aan haar kapsel en kijkt ondertussen met een boos gezicht in het spiegelte. Even later stopt ze voor een zebrapad. Een meneer die net wil oversteken, komt naar hen toe. Met zijn hand gebaart hij dat mama het raampje moet openen. 'Is dit uw portemonnee?' vraagt hij. 'Die lag op het dak van uw auto.' Mama's wangen worden net zo rood als haar haren. 'Ach lieve help, hoe kan dat nou?' roept ze uit. 'Ik ben blij dat u zo eerlijk bent meneer!' De man glimlacht. 'Ach... **eerlijk duurt het langst**. Dat is het **houvast** in mijn leven.' 'Gelukkig maar,' zegt mama terwijl ze de portemonnee aanpakt. Naast haar giechelt Noa terwijl mama's haar opvlamt in de zon.

themawoorden

de houding

De manier waarop je je gedraagt tegenover anderen.

onbewogen

Zonder gevoel. ?

vertwijfeld

Wanhopig. 

het begrip

Het begrijpen, je kunnen inleven in een ander.

het onbegrip

Het niet begrijpen, je niet kunnen inleven in een ander.

feilloos

Zonder fouten.

de blik

Het kijken.

betrekkelijk

In vergelijking met iets anders. Ik vind rekenen betrekkelijk moeilijk.

alhoewel

Geeft een tegenstelling aan; hoewel. Ik houd niet van snoep, alhoewel ik een lolly wel lekker vind.

het houvast

Iets waar je je aan vast kunt houden, waar je steun aan hebt.

een goed verstaander heeft maar een half woord nodig

Iemand hoeft maar een beetje te horen om te snappen wat er bedoeld wordt.

eerlijk duurt het langst

Eerlijk zijn levert uiteindelijk het meest op.

7 x 3 = 21
5 x 8 = 40
4 x 4 = 16
3 x 6 = 18

210

Toen Mieke van Hooft zes jaar was, droomde ze ervan schrijfster te worden. Die droom is uitgekomen. Ze heeft al ruim vijftig boeken geschreven, voor kinderen van alle leeftijden. Allemaal boeken met humor. Ze schreef ook spannende boeken, zoals *De tasjevader*. Daar is ook een film van gemaakt. Mieke maakt ook versjesboeken en ze schrijft gedichten voor Sesamstraat. Ze gaat ook bij scholen op bezoek om voor te lezen. Als Mieke geen zin heeft om te schrijven, bedenkt ze recepten. Kijk maar eens op haar site.

Mieke van Hooft

les 6

Erst proberen

Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij

Ken je alle woorden? Begin bij

1 Lees de verhaaltjes. Los dan de rebussen op. Welke rebus hoort bij wel verhaaltje? Schrijf het nummer van het verhaaltje op en de uitdrukking erachter.

- Bram en Aziz zijn vrienden. Ze spelen altijd samen na school. Bram vraagt dan: 'Bij mij?' En dan weet Aziz dat Bram bedoelt dat ze straks bij hem gaan spelen.
- Sterre steelt elke dag een snoepje uit de pot. Haar zus Lianne vindt dat dat niet mag. Hun moeder komt er op een dag achter. Sterre mag nu een week lang geen snoepjes. Lianne krijgt wel snoepjes.



Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

alhoewel
betrekkelijk
de blik
een goed verstaander heeft
maar een half woord nodig
eerlijk duurt het langst
feilloos
het houvast



het begrip	het onbegrip
het wel begrijpen	het niet begrijpen

2 Welk woord past op de lege plek?

Let op: bij sommige woorden staat de eerste letter er al.

Kies uit:

betrekkelijk	alhoewel	blik	feilloos
houvast	houding	onbewogen	
vertwijfeld	begrip	onbegrip	

1 Mijn moeder heeft een scherpe ...

Doe het zo: 1 *blik*

- Ze ziet ... wat er niet klopt.
- Mijn broer is ... ongeduldig.
- Hij raakt snel ... als iets niet lukt.
- Mijn moeder blijft daar o... bij.
- Paniekvogels vervullen haar met o...
- ..., meestal kan mijn broer haar h... wel veranderen.
- Dan kan ze wel ... voor hem opbrengen.
- En als het erop aankomt, biedt ze hem altijd h...



3 In elke zin zijn twee spreekwoorden of uitdrukkingen verstopt. Schrijf ze op.

1 Spreken is eerlijk, zwijgen duurt het langst.

Doe het zo: 1 *Spreken is zuiver, zwijgen is goud*
Eerlijk duurt het langst

- Een goed verstaander is beter dan genezen.
- Oud ijzer op een rijtje zetten.



Wat klopt voor jou?

- Ik raakte vertwijfeld van deze les.
- Ik vond het betrekkelijk gemakkelijk.
- Ik vulde feilloos alles in.



- ★ 1
- 1 De eerste rebus: eerlijk duurt het langst
 - 2 De tweede rebus: een goed verstaander heeft maar een half woord nodig

- ★★ 2
- 1 blik
 - 2 feilloos
 - 3 betrekkelijk
 - 4 vertwijfeld
 - 5 onbewogen
 - 6 onbegrip
 - 7 alhoewel, houding
 - 8 begrip
 - 9 houvast

- ★★★ 3
- 1 Spreken is zilver, zwijgen is goud en eerlijk duurt het langst.
 - 2 Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig en voorkomen is beter dan genezen.
 - 3 Lood om oud ijzer en op een rijtje zetten.